



Doe het gewoon

Johannes roept in de woestijn mensen op om in actie te komen. 'Jullie zijn verkeerd bezig, maar het is niet te laat om je leven te verbeteren. Ga eerlijk om met geld en spullen. Zorg dat armen kunnen eten. Tollenaars, vraag niet meer dan de tol.'

Verhalen uit Lucas

Rosanne de Boer

Durf ik dit wel?

Elroy ploft naast zijn vrienden Timo en Sebas op het bankje. Ze hebben gevoetbald, Elroy was de keeper. 'De bal kwam nog in het doel ook, omdat ik net te laat in de hoek was', zegt Elroy mopperend. Timo glundert. Hij probeert al weken om met een kopbal te scoren en nu lukte het. Elroy kon hem niet meer tegenhouden. Normaal houdt Sebas altijd, maar de laatste tijd vindt hij dat niet meer zo leuk. Sebas bekent dat hij ook liever geen keeper wil blijven in het team waar hij voetbalt. 'Ik wil ook eens kunnen scoren. Nu houd ik alleen de ballen tegen.' Elroy stoot hem aan. 'Ik liet er net eentje gaan. Als jij de ballen ook niet meer tegenhoudt, geven ze je snel genoeg een andere positie op het veld en hoef je geen keeper te blijven.' Sebas' gezicht betreft. 'Dat is wel lef... Maar zou je dat zelf durven?' Elroy knikt. 'Durven wel, maar echt fijn voelt dat niet.' Hij ziet de gezichten van zijn teamgenoten al voor zich als hij geen bal meer tegenhoudt. Hij merkt dat hij dorst heeft gekregen, pakt zijn waterfles en ziet de kaarten van het spel 'Durven, Doen en de Waarheid' die in zijn tas zitten.

'Als we toch over 'durven' praten, zullen we het spel 'Durven, Doen en de Waarheid' spelen?' Sebas en Timo vinden dat een goed idee. Timo begint. Hij trekt het kaartje 'waarheid' en vertelt welk meisje in de klas hij leuk vindt. Hij voelt dat zijn wangen beginnen te gloeien en zegt snel: 'Niet doorvertellen in de klas, hoor.' Nu is Elroy aan de beurt. Hij trekt 'doen' en de andere twee jongens dagen hem uit om langs de regenpijp van het clubhuis omhoog te klimmen. 'Ik heb het laatst ook gedaan om een bal van het dak te halen', zegt Sebas. Elroy kijkt hem aan: 'Als dat waar is, laat dan eens zien hoe je dat deed.' Sebas schudt zijn hoofd. 'Ik heb dat kaartje niet getrokken. Jij mag ons laten zien hoe dat moet, doe het nou maar gewoon!' Elroy voelt dat hij er niet zo makkelijk onderuit komt, maar hij weet dat de club regelmatig lekkage heeft doordat er jongeren op het dak zijn geweest. 'Kom op man!', zeggen Timo en Sebas. Maar Elroy twijfelt, moet hij dat echt gewoon doen?

Na de vertelling

Wat zal Elroy gedaan hebben? Wat vind je een stoerder einde van het verhaal: Elroy die het dak opklimt of Elroy die aangeeft het niet te doen om het dak niet te beschadigen?

Doe jij wel eens iets onder druk van anderen, wat je liever niet zou willen of waarvan je weet dat het eigenlijk niet goed is?

Praten: waar kun jij geen 'nee' tegen zeggen?

In het Bijbelverhaal uit Lucas 3 daagt de duivel Jezus drie keer uit. Hij ziet dat Jezus honger heeft en zegt dat hij makkelijk van een steen een brood kan maken. Tegen welke van de drie uitdagingen van de duivel lijkt het jou het moeilijkst om 'nee' te zeggen? Laat de kinderen het eerst voor zichzelf opschrijven en praat er dan met elkaar over in de klas. Wanneer werden ze in de afgelopen maanden zelf uitgedaagd iets te doen dat niet goed is en vonden ze het toen moeilijk of makkelijk om 'nee' te zeggen? Praat erover in de klas.

Kijk op de website voor de stelling van deze week!

Kijk voor de voorleesverhalen bij groep 5/6 op bladzijde 15 t/m 17.

Op deze en de volgende pagina vindt u verdiepingswerkvormen voor groep 7/8.



Doe het gewoon

Onderzoeken: verzoeking

'Leid ons niet in verzoeking', staat er in het gebed 'Onze Vader' dat Jezus zijn leerlingen leerde bidden. Zou hij daarbij gedacht hebben aan de duivel die hem uitdaagde in de woestijn? Wat betekent 'verzoeking'? Hoe zouden de kinderen dat in eigen woorden zeggen? Heeft het iets te maken met 'zoeken' of 'opzoeken'? Hebben de kinderen het woord 'verzoeking' zelf wel eens gebruikt. Zo ja, wanneer?

Durven

Als je twijfelt, is het moeilijk om in actie te komen. Wat zou je eigenlijk het liefst gewoon willen doen, in plaats van erover te twijfelen? Laat de kinderen het eerst zelf bedenken. Spreek er daarna over in de klas. Vraag hen wat hen tegenhoudt om gewoon te doen wat ze graag willen doen.

Doen

Veel kinderen willen graag leren rappen of zingen, maar vinden dat spannend. Wie durft het toch? Daag de kinderen uit om in groepjes van vier een rap of lied te bedenken over Johannes de Doper die niet bang was en de waarheid durfde te zeggen. Hij durfde ook sprinkhanen te eten en in de woestijn te slapen. Welk groepje is niet bang om zijn rap of lied in de klas te laten horen?

Werkblad

Op het werkblad staan verschillende voorbeelden van gedrag. De kinderen geven aan in welk rijtje dat gedrag voor hen thuis hoort: nee dit doe ik echt niet, ik twijfel of ach waarom ook niet. Vervolgens vullen ze de rijtjes aan. Bespreek dit met elkaar na. Denkt iedereen hetzelfde over wat je wel en niet zou kunnen doen, of zijn er verschillen?