



Doe het gewoon

Johannes doopt mensen die zich tot God bekeren. Hij roept ze op om eerlijk en goed te zijn voor de ander. Jezus komt bij hem en wil ook gedoopt worden. Daarna verleidt de duivel Jezus in de woestijn tot zonde, maar Jezus houdt stand en wil alleen God eren.

Verhalen uit Lucas

Sietske Kramer

Viertafel

Twee of drie stenen (keien).

Gebed

Lieve Vader in de hemel,
Soms weten we best
hoe we de ander kunnen helpen.
Of hoe we iets goeds
voor de ander kunnen doen.
Maar dan doen we het niet.
Wilt U ons helpen,
dat we het toch gewoon doen?
Zo kunnen we U volgen
en doen zoals U deed.
Want dat vindt U ook fijn.
Amen



Zingen

Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil'ge Geest in jou.

Het is vaak moeilijk
om goed te doen.
En echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer
als hulp voor ons
zijn Heil'ge Geest gegeven.

Waar je ook bent
of wat je ook doet.
Hij wil je steeds weer leren.
Om door je hele doen
en laten heen
de Vader te vereren.

Opwekking voor Kids 70

Tekst en muziek: Pieter van Maastricht

Kijk op de website van Kind op Maandag voor een filmpje.

MAA 13 - 01 • weekopening

De vergeten trui



Het Stapelhuis

Elke lesweek begint met een verhaal over het Stapelhuis, als inleiding op het thema en de Bijbelverhalen.

Bart pakt de stofzuiger uit de werkkast. Net zijn er twee gasten vertrokken, dus werk genoeg. Hij zet de stofzuiger aan en begint te zuigen in de kamer van meneer Kroon. Tenminste: de kamer waar meneer Kroon geslapen heeft. Hé, wat ligt daar op de stoel? Een trui! Bart pakt de trui op. Ja, meneer Kroon had zo'n trui aan gisteravond. En nu heeft hij hem laten liggen. Wat zonde! Bart laat de stofzuigerslang vallen, pakt de trui met twee handen vast, gaat naar de spiegel en houdt hem vóór zich. Die staat hem vast heel goed. En waarschijnlijk past de trui hem ook wel. Meneer Kroon is ongeveer net zo groot als Bart. Tja, als meneer Kroon toch al weg is...

Dan spreekt Bart zichzelf streng toe: 'Waar ben je nu mee bezig? Die trui is niet van jou. Ook al heeft meneer Kroon hem laten liggen, dan is ie nog niet van jÓU!' Had hij toch een moment gedacht om de trui te willen houden! Dat mág toch helemaal niet! Dat dóe je toch niet? Vlug doet Bart de stofzuiger uit, rolt de trui op, stopt hem in een tas, pakt z'n jas en roept: 'Kom zo terug!'

Hij springt op de fiets, richting station. Meneer Kroon zou naar de trein gaan. Op zijn OV-fiets, had hij gezegd. Als Bart hard genoeg kan fietsen, is de trein nog niet weg en heeft meneer Kroon zijn trui weer terug. Het is druk op de weg en Bart fietst overal tussendoor. Bij het station zet hij zomaar zijn fiets vlak bij de poortjes. En niet eens op slot. Gauw door het poortje, welk perron? Ja, daar! Dan ziet hij hem. Bart roept hard: 'Meneer Kroon!!!'

Gesprek

Zal meneer Kroon blij zijn dat Bart zijn trui heeft gebracht?
Had Bart de trui mogen houden, vind je?



Download de thematekening
op www.kindopmaandag.nl

DIN 14 - 01 • vertellen

Johannes doopt bij de Jordaan. Hij roept de mensen op zich te bekeren tot God. Hij vertelt ze ook hoe ze moeten leven volgens Gods regels.

Vertel tip: Doe je jas uit en stap – net als Johannes – ‘in de Jordaan.’

Johannes de Doper

Lucas 3:1-14

Johannes is de zoon van Zacharias en Elisabet. Hij is nu volwassen en leeft in de woestijn. Hij heeft lange haren en een jas van kamelenhaar. Hij ziet eruit als een echte profeet. Johannes heeft een taak van God. Daarvoor gaat hij naar de rivier de Jordaan, waar veel mensen zijn. Hij roept: ‘Begin een nieuw leven en laat je dopen. Dan zal God je zonden vergeven.’

Eén voor één komen de mensen naar voren. Ze willen gedoopt worden en een nieuw leven beginnen. Johannes doopt ze in de rivier de Jordaan, kopje onder. ‘Bekeren is niet alleen maar je laten dopen’, zegt Johannes. ‘Als je je bekeert, moet je ook gaan leven volgens Gods regels.’ ‘Hoe moet dat?’ vragen de mensen. Johannes zegt: ‘Stel dat je twee jassen hebt. En je kent iemand die geen goede jas heeft. Geef er dan één weg aan die ander. En als je genoeg te eten hebt en je weet dat er mensen zijn die niet genoeg hebben, geef dan wat aan hen.’

Een paar tollenaars komen erbij. Zij ontvangen altijd geld van de mensen als belasting voor de keizer in Rome. Ze vragen: ‘Wat moeten wij doen om goed te leven?’ ‘Vraag niet te veel geld van de mensen, alleen het geld dat nodig is’, zegt Johannes. En ook een paar soldaten komen bij Johannes. ‘Wat moeten wij doen volgens Gods regels?’ ‘Doe gewoon je werk. Wees tevreden met je loon. En pak geen geld af van een ander.’

Jezus komt ook bij Johannes om zich te laten dopen. Eigenlijk zou het andersom moeten, vindt Johannes: Jezus moet hém dopen. Maar Jezus wil graag dat het gebeurt zoals bij de andere mensen. En dan doopt Johannes hem ook.

WOE 15 - 01



Doorvertellen

Zet een bak water neer en een handdoek. Waar gebruik je water allemaal voor? Johannes gebruikte het water om iemand ‘schoon’ te wassen. Zou het water in de Jordaan schoon zijn, denk je? Hoe kun je dan toch schoon zijn na het dopen? De mensen gingen kopje onder in de Jordaan. Zou je ook alleen je gezicht kunnen natmaken of alleen je haar? Enkele kinderen mogen dat doen.



Praten

Wat roept Johannes tegen de mensen? Wat zouden ze moeten doen? Luisteren de mensen ook naar Johannes?



Doen

Bedenk voorbeelden van ‘goede dingen’, zoals elkaar helpen, je eten delen. Welke van die dingen vind jij makkelijk en welke moeilijk? Waarom? Praat er met z’n tweeën over.



Zingen

Johannes doopte bij de Jordaan en riep: ‘Je moet opnieuw beginnen. Wie durft te verliezen, die zal winnen. Wie achter is, staat straks vooraan.’

Tekst: Karel Deurloo

Muziek: Willem Vogel

Zie de website van Kind op Maandag.

