



Doe het gewoon

Johannes roept mensen op om zich te laten dopen. Hij vertelt dat mensen in hun gedrag kunnen laten zien dat ze bij God horen. In de woestijn zegt de duivel tegen Jezus: doe gewoon wat ik zeg en ik geef je alles. Maar Jezus kiest voor God.

Verhalen uit Lucas

Benita van den Berg-van Waveren

Viertafel

Op de viertafel staat een kan met water.

Gebed

Lieve God,

U zegt:

Help elkaar

Deel dus maar

Samen werken

Maakt je sterker

Pak niet af

Dat is laf

Durf te vergeven

Zo mag je leven

Net als Mijn Zoon

Doe het gewoon

Help ons, God,
om dat te doen.

Amen



Zingen

Stenen en droogte,
stilte, verlangen...

Wie maakt hier een nieuw begin?

Open je ogen,

kijk maar naar boven:

hier komt het licht de wereld in.

Wachten en hopen,
blijven geloven.

Wie weet wat er komen gaat?

Durf het vertrouwen

altijd te houden

dat God mensen groeien laat.

Tekst: Erik Idema

Muziek: Gerard van Amstel

Kijk voor dit lied op de website van
Kind op Maandag.

MAA 13 - 01 • weekopening

Doe maar, Mies



Mies & Max

Elke lesweek begint met een verhaal over Mies & Max, als inleiding op het thema en de Bijbelverhalen.

Het is tijd voor het 10 uurtje. Even gezellig met elkaar iets drinken en eten. Mies en Max pakken hun tas en gaan in de kring zitten. De andere kinderen doen hetzelfde. 'Wat heb jij mee?' vraagt Max. Mies opent haar tas en haalt haar beker en bakje er uit. Haar ogen beginnen te glimmen. 'Ik heb een plak cake mee, die heb ik dit weekend met mama gebakken!' Mies denkt terug aan zaterdag. Het regende de hele ochtend, terwijl Mies juist zo'n zin had om buiten te spelen. Ze verveelde zich en hing wat op de bank. Toen zei mama: 'Kom Mies, vandaag is het echt weer om iets lekkers te bakken!' En daarna gingen ze aan de slag. Mies mocht alle ingrediënten afwegen en toen de cake in de oven stond mocht ze de haken van de mixer aflikken. Mmm! En de cake was nog niet helemaal op, dus vandaag mocht ze een plak mee naar school. Max kijkt jaloers naar het bakje van Mies en vervolgens zuchtend naar zijn eigen appel. 'Dat ziet er lekker uit Mies', zegt juf. 'Heb je die cake zelf gebakken?' Mies knikt trots. 'Juf!' Nina springt op. 'Ik heb ook zelfgebakken cake mee!' 'Wat heerlijk!', zegt de juf. Nina en Mies knikken en kijken tevreden naar elkaar en naar hun plakken cake. De juf pakt het voorleesboek en alle kinderen gaan er eens goed voor zitten. Maar dan geeft Nina een gil: 'Mijn cake is gevallen!' Op de grond ligt Nina's cake, in wel honderd stukjes. Nina wordt rood en er komen tranen in haar ogen. 'Dat is jammer, Nina', zegt de juf. 'Die kun je niet meer opeten. Maar misschien is er iemand die iets over heeft voor Nina?' Meteen springen er kinderen op met stukjes appel en mandarijn. Maar Nina schudt treurig haar hoofd. Mies kijkt naar haar eigen plak cake. En dan naar Nina...

Om over te praten

Wat zal Mies doen?

Wat zou jij doen? Waarom?



Download de thematekening
op www.kindopmaandag.nl

DIN 14 - 01 • vertellen

Johannes kondigt de komst van Jezus en Gods nieuwe wereld aan. Wie er bij wil horen, mag opnieuw beginnen.

Vertel tip: *Neem een kan water mee. Wat doen we met water? Drinken, zwemmen, wassen, dopen. Weten de kinderen wat dopen is?*

Johannes de Doper

Lucas 3:1-14

Er woont een man in de woestijn.

Zijn naam is Johannes.

Johannes is daar niet alleen: God is bij hem.

Johannes bidt en praat met God.

God zegt tegen hem: 'Er gaat iets bijzonders gebeuren. Er komt een koning die voor de mensen zorgt. Ga jij dat aan de mensen vertellen?'

Johannes gaat naar de rivier de Jordaan. Daar komen veel mensen voorbij. Johannes zet zijn handen aan zijn mond: 'Luister! Er gaat iets bijzonders gebeuren. Er komt een koning die voor iedereen zorgt!' De mensen staan stil. Wat zegt die man? Wat voor koning is dat?

'Begin een nieuw leven', roept Johannes. 'Doe geen slechte dingen meer. Luister naar Gods woorden en wees goed voor elkaar. Dan laat je zien dat jij ook bij de nieuwe koning hoort.' De mensen schrikken. Ze luisteren niet zo vaak naar God. Ze doen vaak wat ze zelf willen. Ze denken vaak alleen maar aan zichzelf en niet aan anderen. 'Wat moeten we doen, Johannes?' zeggen de mensen. 'Hoe kunnen we opnieuw beginnen?' 'Ik kan jullie dopen', antwoordt Johannes. 'Dan ga je in het water, zodat alle verkeerde dingen van je af gewassen worden. Dan begin je opnieuw.'

'En welke dingen doen we dan, als we opnieuw beginnen?' vragen de mensen weer. Johannes zegt: 'Als je twee mantels hebt, geef er dan één aan iemand die niets heeft. En als iemand honger heeft, deel dan je eten met hem. Wees niet hebberig of jaloers. En steel niet.'

De mensen knikken. Ze begrijpen het. Sommigen lopen door. Maar anderen zeggen: 'Wij willen opnieuw beginnen. Wil je ons dopen, Johannes? Dan zullen wij voortaan goed zorgen voor de mensen om ons heen.' 'Dat is goed', zegt Johannes en hij doopt de mensen in de Jordaan.

WOE 15 - 01



Doorvertellen

Hoe zou Johannes erbij gestaan hebben, toen hij vertelde over de koning en het nieuwe begin? Laat een kind het uitbeelden. De andere kinderen zijn de mensen die voorbijkomen. Wat roept Johannes allemaal? En hoe reageren de mensen?

Wissel daarna van rol, laat verschillende kinderen de rol van Johannes spelen.



Praten

Johannes heeft het over een koning, die voor de mensen zorgt. Weten de kinderen wie Johannes bedoelt? Vertel dat Johannes het over Jezus had. Jezus was geen gewone koning. Hij had geen paleis en ook geen bedienden. Hij kwam om voor de mensen te zorgen. Johannes was een van de eersten die dat wist!



Doen

Johannes vertelt dat mensen goede dingen kunnen doen. Welke goede dingen kunnen de kinderen deze week? Schrijf er samen een paar op. Bespreek later deze week of het gelukt is om deze dingen te doen.