

# Het verhaal van Pasen

**Marcus 15: 16 - 16: 8**

Buiten de stad is een nare plek. Een plek van boeven en verdriet. Een plek waar de meeste mensen niet naartoe willen.

Maar vandaag gaat een grote groep mensen naar die plek. Het zijn soldaten en hogepriesters, en ook nog heel veel anderen. En in het midden van de groep loopt Jezus. Ze hebben hem een rare jas aangetrokken. En op zijn hoofd heeft Jezus een kroon. Het is geen kroon van goud, maar van doorntakken. Een uitlach-kroon is het, die pijn doet op je hoofd. Al die mensen die daar lopen lachen Jezus uit. 'Ha ha', zeggen ze. 'Ben jij nou een koning? Moet je kijken hoe je eruitziet!'

Als ze bij de nare plek zijn, maken ze Jezus vast aan een kruis. 'Jij kunt toch iedereen helpen!?' roepen ze. 'Nou, help je zelf dan maar eens!' Maar er gebeurt niks. Het wordt plotseling donker in het land. Het lijkt wel alsof God zijn ogen dicht doet. Jezus gaat dood. Hij wordt in een graf gelegd met een grote steen ervoor. Het lijkt alsof het verhaal van Jezus voorbij is. Maar dat is niet zo.

Want twee dagen later, als het zondag is, gaan drie vrouwen op weg naar het graf. Ze hebben olie meegenomen om het lichaam van Jezus mee in te smeren. Maar als ze bij het graf komen, zien ze dat de steen voor het graf weg is. Hoe kan dat? Ze zien een jongen in witte kleren. 'Wees maar niet bang', zegt die jongen. 'Ik weet dat jullie Jezus zoeken, maar hij is hier niet. God heeft hem weer levend gemaakt. Gaan jullie maar gauw naar de andere vrienden en vriendinnen van Jezus. Vertel dat ze naar Galilea moeten gaan, het land waar Jezus zo veel wonderen heeft gedaan. Daar zullen jullie Jezus weer terugzien.'

De vrouwen gaan meteen op weg. Ze zijn in de war. Maar wat de jongen in de witte kleren gezegd heeft is echt waar: Jezus is echt opgestaan. Hij hoort niet op een plek van boeven en verdriet, en ook niet in een graf. Hij hoort thuis in een land waar wonderen gebeuren.

## Zingen

Zing samen het lied 'Elke dag kan Pasen zijn'.

## Vragen

De mensen riepen dat Jezus zichzelf maar eens moest helpen. Wie heeft hem uiteindelijk geholpen?

Wie kan jou helpen als je verdrietig bent of het moeilijk hebt?

Met Pasen vieren we dat God mensen altijd kan helpen. Zelfs als je denkt dat het nooit meer goed komt. Daarom is het feest vandaag!