

# Hier ben je thuis

Waar voelen wij ons thuis? Wie maakt dat wij ons thuis voelen? Jezus vertelt drie mooie verhalen over mensen die op zoek gaan naar hun geluk. Wat is voor hen belangrijk in het leven? Wij denken na over wat deze verhalen ons kunnen leren.

Verhalen uit Lucas

Jacobien Engel

## Gebed

Goede God,  
dank u voor het land waarin we veilig kunnen wonen.  
Wij hoeven niet bang te zijn voor oorlog, zoals veel andere kinderen wel zijn.  
Dank u voor vaders en moeders die voor ons zorgen en voor een huis waarin we kunnen wonen.  
God, wij horen van kinderen en grote mensen die geen huis hebben. Zij zijn op de vlucht of leven in kampen in een tent.  
Wij kunnen niet veranderen wat er ver weg gebeurt God, maar we vragen u of u de mensen wilt helpen die in die kampen werken of proberen vluchtelingen een echt huis te geven.  
Dank u God voor mensen die een nieuw thuis vinden, misschien wel in ons eigen land.  
Dank u God voor een school met vrienden en vriendinnen waarmee we kunnen leren en spelen.  
Help ons als we proberen elkaar te helpen en geen ruzie te maken.  
Help ons als we proberen er samen een fijne week van te maken.  
Dank u God dat u ook deze week bij ons wilt zijn.  
Amen

## MAA 19 - 07 of 23 - 08 • weekopening

### Een nieuw vriendje

**E**lias loopt samen met mama de dierenwinkel binnen. Hij kijkt stralend rond. 'Zo jonge man, waar kan ik jou mee helpen?' Een vriendelijke man kijkt Elias aan. Elias kijkt even naar mama, maar die knikt hem toe. 'Toe maar, je kunt het best zelf.' 'Meneer, ik mag een poesje, maar we hebben nog helemaal geen spulletjes voor hem. We moeten een kattenbak, en een poezenmand en misschien nog wel veel meer.' De man wenkt Elias en zijn moeder mee en loopt naar een hoek waar allemaal poezenmanden staan. 'Hier moet je zijn, denk ik. Kijk, verschillende poezenmanden en kattenbakken. Misschien is een krabpaal ook wel fijn voor je poes. Daar kan die ook in klimmen. Maar vergeet de etensbakjes en het voer ook niet.' Elias en mama kijken hun ogen uit. De meneer gaat naar een andere klant. Eén voor één kiest Elias alles uit wat hij nodig heeft. Hij brengt alles naar de kassa, het wordt een hele stapel. Als mama alles betaald heeft, dragen ze de spullen naar de auto. 'Zo Elias, nu thuis een plekje zoeken voor alles, dan kunnen we morgen naar het asiel.' Elias voelt zich blij als hij alles thuis een plekje heeft gegeven. De volgende morgen zoeken ze in het asiel een poes uit. De poes mag in een mand, speciaal om poezen te vervoeren. Tijdens de rit naar huis heeft Elias de mand op schoot. Als ze thuis zijn, loopt Elias met de mand het hele huis door. 'Kijk Basje, hier slaap ik. Dit is mijn kamer. En hier is de keuken. Hier staat je kattenbak en ook je etensbakjes. Als hij in de huiskamer komt, zet hij de mand vlak naast de poezenmand met een zacht dekentje erin. Dan doet hij voorzichtig het deurtje open. Basje loopt voorzichtig rond. Hij gaat nog niet in poezenmand liggen. Eerst moet hij de hele kamer ontdekken. Elias gaat op de grond zitten en volgt Basje als hij op onderzoek is. 'Basje, dit is voortaan jouw huis. Hier kun je je thuis voelen.' Elias wacht rustig af wat er gaat gebeuren. Zou Basje naar de poezenmand gaan? De krabpaal raakt hij nog helemaal niet aan. Dan neemt Basje een aanloop en springt bij Elias op schoot. Elias aait hem voorzichtig en kijkt stralend naar mama en papa. Even later hoort Elias een geluidje. 'Mama, Basje ligt te spinnen.'

#### Om over te praten

Waarom is Elias zo blij als hij de winkel in komt met zijn moeder? Wat gaat hij kopen? Heb jij een huisdier? Wat doe jij om jouw huisdier gelukkig te maken?

#### Tip weeksluiting

Maak grote tekeningen of posters van de plaats in jouw huis waar je je thuis voelt. Je kunt er ook over schrijven. Vertel erover aan elkaar.