

Voetbaltoernooi afgelast

Heb je het al gehoord? Het voetbaltoernooi gaat niet door! Het is het gesprek van de dag. De verontwaardiging gonst door de gangen. Groep 8 staat op een kluitje voorin de klas. Met de koppen bij elkaar. De wildste verhalen doen de ronde.

‘De wethouder heeft al het geld voor het toernooi in eigen zak gestoken!’ fluistert Naima. ‘Nou ja, dat hoorde ik...’ ‘Nee, de voetbalclub waar het altijd gehouden wordt is failliet, dat heb ik gehoord’, zegt Hilke. ‘Mijn vader zegt dat de gemeente geen geld meer wil uitgeven aan voetbal. Ze gaan zich inzetten voor korfbal, dat is nu dé sport’, vertelt Mila.

Er stijgt een verontwaardigd gemompel op. Korfbal?!

Dan komt Juf Anneke binnen. ‘Sjongejonge, ik geloof dat er iets aan de hand is. Eerst even naar jullie plek, en dan gaan we het er over hebben.’

Als de kinderen zitten, vertelt Naima dat het schoolvoetbaltoernooi niet door gaat.

Iedereen weet wel een reden waarom het is afgelast. Een wethouder die geld steelt, de voetbalclub die failliet is, te weinig aanmeldingen, verdorde grasvelden vol molshopen... korfbal... De juf moet lachen. Ze pakt een brief van haar bureau en wappert er mee. Langzaam wordt het stil. ‘Het toernooi gaat niet door omdat de gemeente nieuwe regels heeft gemaakt voor sportvelden. Zo hopen ze dat het er veiliger wordt. En niet zo druk meer. Door die nieuwe regels moet de voetbalclub waar het toernooi is tijdelijk dicht. De kantine wordt verbouwd, nieuwe kleedkamers en een goede fietsenstalling.’

De klas kijkt verslagen naar de juf. ‘Maar we willen voetballen...’ zegt Naima.

‘Dat snap ik,’ antwoordt de juf, ‘en daarom: als jullie hard doorwerken vanochtend, kunnen we straks nog even voetballen op het plein. Eigenlijk tegen de regels, maar ik maak een uitzondering.’

Maar dat is niet wat Naima bedoelde. Ze willen een wedstrijd, een toernooi! Aan het einde van de dag staat groep 8 weer op een kluitje, met de koppen bij elkaar. ‘We regelen zelf iets’, zegt Naima. ‘Wij als team. Dat kunnen we best. We zijn goed in regelen.’ Iedereen knikt. Dat is waar.

‘We zoeken een tegenstander, iemand een idee?’

‘Mijn buurjongen zou ook mee doen, misschien wil zijn team wel’, zegt Mila.

‘Goed! Wil jij hem vragen?’ Naima kijkt de groep rond. ‘Dan zoeken we een plek om te voetballen...’ ‘Bij ons achter is een veldje’, zegt Hilke.

‘Shirtjes?’

‘We vragen de juf.’

‘Een beker voor de winnaar?’

‘Is voor iedere speler een Tony Chocolonely ook goed?’

Groep 8 moet lachen.

‘Volgens mij gaat het helemaal goedkomen’, zegt Naima.

