

Wereldreiziger uit Friesland

Trrrring, doet de deurbel. 'Daar is onze nieuwe gast', roept vader Bart vanuit de keuken, 'Doe jij open?' Merel loopt naar de deur. 'Hallo! Welkom in ons Stapelhuis! Ik ben Merel.' 'Hallo, ik ben mevrouw Chanan.' Merel bekijkt haar van top tot teen. Mevrouw Chanan ziet er bijzonder uit. Met veel kleur. Een rode rugzak. Een rose sjaal in haar haren. Een groene trui en een wijde blauwe broek. Haar armbanden rinkelen om haar pols. Één ding valt Merel meteen op.

Ze wijst naar de voeten van mevrouw Chanan. 'Waarom heeft u geen schoenen aan?' vraagt Merel verbaasd. Mevrouw Chanan lacht. 'Ja, dat is wel een beetje gek he? Ik loop het liefst op mijn blote voeten. Schoenen zitten niet lekker.' Merel knikt: 'Ik loop graag op mijn sokken.' Samen lopen ze naar binnen. Bart komt met een kopje uit de keuken. 'Alstublieft, geniet van uw thee. Ik hoop dat u zich hier snel thuis voelt.' glimlacht Bart. 'Dat gaat lukken. Ik ben al op zoveel plekken in de wereld geweest.' zegt Chanan. 'Oh ja?' vraagt Merel. Ze kruipt naast mevrouw Chanan op de bank. 'Waar bent u allemaal geweest?' 'Ik heb heel veel reizen gemaakt,' zegt Chanan, 'over de hele wereld. Ik heb wel 20 landen gezien!' 'Wauw, dat zijn er veel! Dat wil ik ook wel. Weg van hier.' zegt Merel. 'Maar weet je wat?' zegt Chanan. 'Hoeveel reizen ik ook maak. Ik ben altijd weer blij als ik terug ben in mijn dorpje in Friesland. Daar ben ik geboren. Iedereen kent mij en ik ken iedereen. We praten dezelfde taal. Daar voel ik mij het meest thuis.'

Mevrouw Chanan is in veel landen geweest. Ze voelt zich het meest thuis in haar dorpje in Friesland. Op welke plek voel jij je thuis?

